



JUBILEUMSNUMMER 2015



TOMSSON

SLM STOCKHOLM 40 år





FOTO: DONALD G

Nutid och dåtid: Nuvarande ordförande Piter R. med vår förste ordförande och hedersledamot Stig N. Bilden tagen vid en personalfest i november 2012. Stig lämnade jordelivet i februari 2013 – i kärt minne bevarad

Ordföranden har ordet

40 år för en människa är väl den gyllne medelåldern? 40 år för en klubb är aktningsvärt. 40 år för en läder- eller fetischklubb för hs killar är unikt. Inte bara i Sverige utan även internationellt. Att SLM Stockholm under 40 år drivits av medlemmarnas starka intresse och helt frivilliga arbetsinsatser och kan fortsätta så, är överväldigande och respektingivande. Vår lokal är öppen över 200 dagar om året, vi ordnar Baltic Battle varje år sen 37 år tillbaka, vi samarbetar med andra fetischföreningar, vi samarbetar internationellt och vi har framförallt kul, berikar varandra och drivs av ett stort kamratskap. Många är de vänskapsband, förhållanden, ja till och med äktenskap som har sitt upphov

i någon av våra källare. Från att ha varit en ganska liten och sluten klubb, i ett helt annat samhällsklimat, har vi under 40 år utvecklats och blivit allt öppnare och exponerar oss idag utåt och är stolta och står för våra fetischer och aktiviteter. Vi syns under Priden i både parken och paraden, på nätet och i media. Under svåra tider har vi stöttat och tagit hand om varandra. Och vi fortsätter med det! Utan historia, ingen framtid! För att hylla och tacka alla – inte minst de som inte finns med oss längre – som under 40 år lagt ner stora arbetsinsatser och fortsätter att verka för klubben och våra medlemmar, påminner vi om vår historia i denna jubileumsskrift. Grattis till oss alla! Tack! Och fortsatt!

Piter R

Det var en gång.....

Vår förste ordförande berättar. Ur en artikel i Tomsson vid 20-års jubiléet 1995

Sveriges första läderklubb fanns i Göteborg och var troligen en broderklubb till SLM Köpenhamn.

Via annonser i bl.a. EOS kom jag i kontakt med SLM Sweden som klubben då hette och leddes av Svenne E. Vid årsmötet den 8 februari 1975 fick jag uppdraget att bilda en klubb i Stockholm, med anledning av att det var för stora avstånd Stockholm-Göteborg för att kunna ta vara på medlemmarnas intressen och för att de skulle kunna "utöva" det speciella som en läderklubb har. Det var ganska många medlemmar från Stockholmstrakten.

Det var med både intresse och bävan jag åtog mig detta. Jag hade ju ingen erfarenhet av klubbbliv, bara mitt brinnande intresse för läder.

Hur som helst sammankallade jag de killar som jag fått adresserna till och utlyste en träff hemma hos mig för att höra vad som kunde bli av det hela. Helgen 2-3 Maj 1975 bildades vad som kom att kallas SLM Öst, Göteborgs-klubben kallades SLM Väst.

Killarna droppade in den ena efter den andra, killar som jag inte tidigare sett. Jag glömmer aldrig då det ringde på dörren och jag gick för att hälsa ytterligare en medlem välkommen. Utanför dörren stod en stor kille, kraftig, häftig och klädd i svart läder, MC-hjälm under vänstra armen och i den framsträckta högra handen en bukett ringblommor. Och han sa: "Detta är en hälsning från mitt lantställe". Synen av denna häftiga kille med ringblommorna är ett outplånligt minne. Killen – ja, det var Roland H som senare blev allas vår pappa.

Vi träffades hemma hos varandra den första tiden. Vid en träff hemma hos Bengt N kom Johan Å på den geniala idén att vi skulle börja med att samla pengar till framtida behov. Han sa: "Om vi inte satsar pengar så blir det inte någon klubb, för så fort det har att göra med pengar blir folk medvetna och släpper inte projektet så fort då de själva har investerat". Vi satsade fem kronor per man, vilket var rätt mycket för 20 år sedan.

Vår första "fasta punkt" blev Restaurang

La Porta på Bergsunds strand. Lasse S hade fixat att vi fick hålla till i ett inre rum med direktgång från trapphuset. Det var inte så lång tid vi behövde vara där för lokalen Skeppar Karls Gränd blev "till salu". Vi förhandlade med Skeppsgossarna. Innanför entrén fanns en lejdare tio steg ner till lokalen. Det var många som ramlade på huvudet där första gången.

Lokalen blev ganska snart för trång och ett nytt projekt dök upp; Gåsgränd. Lokalen var fin men mycket måste göras, Toaletter, köksutrustning m.m.

Bardisken byggdes av timmerstockar som hämtades hos Roland och var väl rivningsvirke. Det arbetades mycket men så blev lokalen jättefin. ----

Den lokal vi nu har [1995: Gåsgränd] är ju långt ifrån vad vi i vår vildaste fantasi kunde drömma om. De killar som fått den att se ut som den gör är fantastiska.

1977 bytte klubben namn till SLM Stockholm och troligen blev SLM Väst SLM Göteborg.

Vid den första Baltic Battle-träffen var grunden den att MSC Finland och SLM Stockholm skulle samarbeta, vilket vi också gjorde. Vi reste med båt runt söder. Detta var 1978.

Isamband med Baltic Battle 2 1979, försökte vi samarbeta med alla klubbar i Norden, alltså MSC Finland, SLM Norge, SLM Köpenhamn,



Från ett av de första mötena 1975 hemma hos Stig N



SLM Göteborg och SLM Stockholm. Det var svårt att administrera så det blev bara en gång. Men träffen blev lyckad.

Vi satsade på pingst-helgerna för då är Norden och Stockholm som vackrast.

Hösten 1978 fick vi besök av Cycle Club från New York. Ett helt fantastiskt program ordnades och den helgen glöms inte bort i första taget. Vi hyrde ett T-banetåg på vilket vi åt middag under tiden vi reste runt i Stockholms undre värld. Det var många underliga scener som utspelades vid nästan varje plattform när vi sakta åkte förbi.

“STOCKHOLM (Land of the midnight “sons”)

On arrival, we were greeted by members of SLM Stockholm and transferred to our hotel on the private bus they had chartered for the weekend. After freshening up, we adjourned to the SLM Stockholm clubhouse – an underground cave/cellar located in the heart of Old Town. Camaraderie was rampant!

Saturday afternoon was reserved for sightseeing. Later, we met at the Clubhouse for dinner – or so we thought! Instead, we were directed to the local subway stop. Here, we boarded a “private subway train”. Repeat – “a private subway train”. As the train roared through the night we were served a complete dinner on the subway train – the main course of which was either moose or elk. Following dinner, the tables were folded and the group consolidated into one subway car – where the lights suddenly failed. (The activities on that “blackout” ride back to our starting point cannot be printed in this publication). Back at the clubhouse the entertainment continued and

Vid Åkeshov var vi tvungna att gå av tåget för att senare äntra detsamma igen. Det var då dags för en pisspaus och synen då hundratals killar står längs plattformen och pissar likt en enorm fontän i italienska Tivoli var helt obetalbar.

Morgan som hade nyckel till SLs toalett låste upp för killarna men då var det inte den blåsan som trängde på. Vakten i spärren frågade vad som pågick men han fick till svar att han skulle i alla fall inte tro det om han fick reda på det.

Det finns många oföglömliga minnen om vad som hänt i SLM Stockholm.

Stig N (1995)

SLM Stockholms förste ordförande

Bilden till vänster visar Stig N vid båtutflykten under 1:a Baltic Battle i början av augusti 1978

included some interesting films.

Sunday morning, Joe C. and Mike C. of CYCLE held the “First Annual Jeff S’s Bloody Mary Party” in the reception area of our hotel – much to the delight of the tour members and our Stockholm hosts. Later, Thorsten (SLM Stockholm President and resident bus driver) loaded us on the bus for an afternoon of sightseeing which was capped with a visit to the home of Stig for drinks, etc. Later, the group formed smaller groups, and visited various restaurants before regrouping at the clubhouse for farewells. On Monday morning the ever loving bus was on hand to transfer us to the airport for the flight to –AMSTERDAM”



Ur artikeln HIGHLIGHTS OF EUROPE 1978 av Richard K, Executive Captain, i Wheels Magazine – Magazine of the CYCLE M.C., New York, okt 1978, vilken beskrev klubbens europeiska rundtur till München, Berlin, Stockholm, Amsterdam och London i september och oktober 1978. 17 grabbar från Cycle M.C. i New York gästade SLM Stockholm 29 sep - 2 okt 1978.

Lagda hörnstenar ligger.....

Vår förste sekreterare berättar. Ur en artikel i Tomsson vid 20-års jubileet 1995

Vi hade i klubbens begynnelse kommit så pass långt att vi brevlades börjat ta kontakt med vår, just då, närmaste granne SLM Köpenhamn. Efter diverse korrespondens menade vi i den dåvarande styrelsen att det var dags att tänka på att vi borde skaffa oss ett eget brevpapper. Ansvaret för dess utformning föll på mig.

Redan i de första skisserna kom jag fram till att även vi, i likhet med bl.a. SLM i Köpenhamn, skall ha en läderkille med i brevpapperets layout. Följaktligen skrev jag till Tom of Finland och frågade om han kunde göra en teckning speciellt för oss. Veckan därpå ringde han och bad mig i detalj beskriva mina

önskemål beträffande vår läderkilles attityd, ställning, var han skulle ha händerna, o.s.v. Och när vårt samtal var slut hade han fått de svar som gjorde att Mr Tomsson tog form.

När teckningen via posten någon månad senare nådde oss och jag fick se resultatet, kunde jag inte annat än häpna över hur exakt Tom hade tagit fram mina önskemål. Strax därpå var jag klar med hur vårt brevpapper skulle

se ut, något som sedan styrelsen omedelbart godkände.

Då klubbens medlemsantal efter en tid krävde större lokal, och vi flyttade från Skeppar Karls Gränd till Gåsgränd, förstod nu styrelsen att det var dags för att vi också måste arbeta fram vårt eget designade märke. I en tävlingen som utlystes för klubbmedlemmarna kom det fram ca tio förslag, inräknat mitt eget. Dessa förslag gick vidare till en omröstning vari respektive märke endast angavs med ett nummer och

således inte med namnpresentation.

Resultatet av röstningen blev att en del förslag inte fick några röster, och av de 4 som fick flest röster utmärkte sig ett förslag med att ha fått nästan 50% av det sammanlagda röstantalet. När sedan namnet bakom det vinnande förslaget avslöjades för alla, förstod jag att mitt intresse för layout hade ett visst värde.

Men jag minns än i denna dag hur ofantligt länge jag sökte mig fram genom alla de bokstavsvarianter som finns i Letraset-systemet innan jag till slut kunde bestämma mig.

Nu 20 år senare är jag naturligtvis glad över att de hörnstenar jag lade vid klubbens uppbyggnad var starka och att de än i denna dag fungerar precis som jag en gång hoppades på.

Lasse S (1995)

Lasse S fångad vid en "civil" middag på restaurang La Porta 1980. Han var sekreterare och kassör den första tiden. Han blev hedersmedlem 1982 och avled 2012, vid en ålder av 90 år.



Några av tävlingsbidragen från 1976



Bokstavsloggan skrev sen in i en cirkel och används sedan dess som vår logga.

Några milstolpar i SLM Stockholm:s historia

1975

- 2-3 maj Första mötet hos Stig N
- 17 sep SLM Öst, konstituerande möte
- 17 okt Kontrakt med restaurang La Porta för de första träffarna

1976

- 25 sep SLM blir medlem i ECMC



- juni/juli Tom of Finland skapar Mr Tomsson-loggan



- Okt Lasse S vinner tävlingen om SLM:s klubb-logga



1977

- 1 jan SLM Öst blir SLM Stockholm
- 14 jan Intrimningskväll i första "egna" lokalen på Skeppar Karls gränd 7
- 21 jan Invigning av nya lokalen
- 2-4 dec Decemberblot med bl.a. middag i förhyrt T-banetåg och avslutning i blivande Viking Sauna:s lokaler

1978

- 9 juni Kontrakt skrivs under för nya lokalen på Gåsgränd 2 B
- 11-13 aug Invigning av lokalen med "Slaget om Östersjön – Baltic Battle", arrangerat i samarbete med MSC Finland
- Sept/Okt Besök från Cycle M.C. i New York, med bl.a. middag i förhyrt T-banetåg

1979

- 1-4 juni 2:a Baltic Battle i samarbete med MSC Finland, SLM Köpenhamn, SLM Göteborg och SLM Norge. Huvudfesten på Mariahissen. Ca 200 deltagare från 9 länder

1980

- 13-15 juni 3:e Baltic Battle, för första gången i helt egen regi

1981

- feb Första numret av medlemstidningen Tomsson, "organ för SLM Stockholm"

Am. tidningen Drummer apostroferar oss och påpekar att vårt Baltic Battle är "större än t.o.m. San Franciscos CMC Carnival"

1982

- 28-31 maj 5:e Baltic Battle. Main Battle åter på Mariahissen

1983

- 25 febr 2-års kalas för tidningen Tomsson
- 20-23 maj Baltic Battle. Münchenbryggeriet

1984

- 8-11 juni Baltic Battle. Main Battle på discot Big Brother på Körbärsvägen där David R väljs till Mr Tomsson
- 10 aug Vår Mr Tomsson, David R, vinner titeln Mr Europe Leather Man 1984 i Hamburg vid ECMC:s 10-års jubileum

1985

- 24-27 april 10-års jubileum firas vid Baltic Battle i klubblokalen på Gåsgränd Efter 10 år har klubben 141 medl. och medlemsavgiften är 200:-

26 maj David R representerar Europa i International Mr Leather Contest i Chicago och kommer på 7:e plats

1986

16-19 maj Baltic Battle. Main Battle på restaurang Fatburen

SLM har 136 medlemmar

1987

5-8 juni 10:e Baltic Battle firas på restaurang Fatburen

SLM har 171 medlemmar

1988

16 juni Sveriges 1:a gay Jack-Off-Party (safe sex) med 60 delt. anordnas på Gåsgränd av Venhälsan, Nederländsk JO-grupp och SLM

1989

19-21 maj Nordic Rubber Weekend arrangeras på klubben

Vi är den största klubben inom ECMC med våra 275 medlemmar

1990

24 mars Utflyttningsfest från Gåsgränd 2 B

Våren Träffar på Club Alpha (Agneg/Hantverkarg) i väntan på ny lokal.

Intensiv lokaljakt. Sex medlemmar går i borgen så vi kan köpa f.d. garaget på Wollmar Yxkullsgatan 18

6 juni Kontrakt skrivs för WY 18

29 juni Smygpremiär i de nya lokalerna

Sommar Klubblokalen byggs om och förvandlas från garage till ”Dungeon”

3 aug Invigning av nya lokalen i samband med Baltic Battle XIII

Vi får vår egen stövelputsare – Boot-Shine Man, Per I

1991

Stockholm Rubber Men's Club (SRMC) grundas

Josef A blir Mr Baltic Battle

1992

Nya stadgar som bl.a. markerar vår vilja att agera i homopolitiska frågor och ta avstånd från rasism och nazism



maj

Vi arrangerar ECMC Bike Run med 103 deltagare & 79 bågar, genom Dalarna, via Åland till Stockholm där Baltic Battle XV vidtar

Top of Europe (ToE) bildas i Köpenhamn

Vi tilldelas The 69 Club Trophy av London-klubben (den första europeiska gay motorcykel- och läderklubben, bildad 1965)

Vi börjar samarbeta med Lafa (Landstinget förebygger AIDS)

1993

23-25 apr Gummi-weekend för första gången under namnet Bastille

1994

19-23/5 Baltic Battle. Main Battle XVI på Extract där Nicklas väljs till Mr Baltic Battle

7-9 okt ECMC fyller 20 och vi arrangerar AGM. Huvudfesten i Wasahallen, Galärvarvet på Djurgården

Parallellt hålls ett ToE-möte, där tävlingen om ToE-logga avgörs



1995

Vi fyller 20 år och ger ut en jubileumskalender med våra exklusiva Tom of Finland-bilder

3 juni 20 år firas också i samband med Baltic Battle

1996

26 maj Dario L V väljs till Mr Baltic Battle

11-13 okt Vid ECMC:s AGM i Bryssel väljs Dario till Mr Leather Europe 1996

LASH (för tjejer) bildas och samarbete inleds

1997

Vi samarbetar med fotografen Elisabeth Ohlson om broschyren "Säkrare sex för läderkillar", som hon illustrerar med SLM-medlemmar som fotomodeller

16-19 maj Erik L väljs till Mr Baltic Battle och kommer 2:a i Mr Leather Europe-tävlingen vid ECMC:s AGM i Manchester 23/8 1997

25 maj Vår Dario L V deltar i Mr International Leather-tävlingen i Chicago som Mr Leather Europe 1996

1998

Samarbetet med Elisabeth Ohlson fortsätter: medlemmar är modeller på bilderna i utställningen Ecce Homo (juli) och utställningen Läderbögar på Galleri K samt i en SLM-kalender 98-99



19-22 juli För 2:a gången arrangerar vi ECMC:s Bike Run, denna gång runt Vårgårda veckan före Europride. Avslutas i Stockholm.



25/7-3/8



Europride anordnas i Stockholm. Vi har öppet under hela veckan och anordnar Baltic Battle i anslutning

25 juli Main Baltic Battle på Kulturfabriken, Liljeholmen med ca 600!!! läderkillar från när och fjärran

9-11 okt Vid AGM i Zürich inför ECMC i stadgarna § 3G mot rasism och nazism, efter en motion från SLM Oslo

1999

Lokalen byggs om inför årets Baltic Battle

2000

maj Lokalen byggs om igen – denna gång gäller det entren

9-12 juni 25-årsjubileum i samb med Baltic Battle. Main Battle på Docklands, Finnroda varv

2001

ToE AGM i samb med Baltic Battle, än en gång på Docklands, Finnroda varv

2002

Johan K väljs till Mr Baltic Battle och deltar i Mr Leather Europe-tävlingen i samband med ECMC AGM i Paris

2003

14 juni Saad H väljs till Mr Baltic Battle och vinner Mr. Leather Europe-tävlingen i Hamburg i samband med ECMC:s AGM 3-5 okt

2004

nov SLM blir medlem i Stockholm Pride
Sportklädsel införs som ny fetisch

2005

27-29 maj 30-års jubileum i samband med Baltic Battle

2006

25-28 maj Baltic Battle på Mondo, Medborgarplatsen där David A väljs till Mr Baltic Battle och sen tävlar i Oslo i september om titeln Mr Leather Europe

2007

28-30 sep ECMC:s AGM anordnas under årets Baltic Battle med omtalat huvudparty på Gamla Tryckeriet i Alvik där Martin C väljs till Mr Baltic Battle även vinner Mr Leather Europe-tävlingen

2008

Tidningen Tomsson läggs ner gm årsmötesbeslut då info i forts ska skötas via elektroniska medier



Europride anordnas 2:a gången i Stockholm i samband med Stockholm Pride och vi delar ett tält med Side Track i Pride Park

2009

25-27 sep Baltic Battle i Münchenbryggeriets skyddsrum

2010

sep Baltic Battle på Kolingsborg där Martin J väljs till Mr Baltic Battle

2011

24-26 sep Baltic Battle på Kolingsborg där Alexi C väljs till Mr Baltic Battle

okt Mr Baltic Battle, Alexi C, vinner Mr Leather Europe-tävlingen i samband med ECMC:s AGM i Köpenhamn och representerar Europa i IML i Chicago 2012

2012

våren Ombyggnad med flyttning av baren till mitt i lokalen med invigning 6 juni

sep Baltic Battle på Astoria

2013

sep Sista Baltic Battle på Kolingsborg innan lokalen stängs inför Slussens ombyggnad

2014

juli/avg SLM är medarrangör av det nya Kinky-kvarteret i Pride Park under Stockholm Pride



okt Baltic Battle på Slakthuset

2015



1-3 maj Jubileumshelg med bl.a. jubileumssparty på Slakthuset.

6 juni Vi firar 25 år i samma lokal på Wollmar Yxkullsgatan 18

27/7-2/8



Vi deltar åter i Kinkykvarteret med föreningspresentation samt SLM Stockholm – 40 år i läder

5-8 aug



Vi har extra öppet i samband med Eurogames 2015

18-20 sep Baltic Battle 2015 på Slakthuset (38:e gången!)

Denna Jubileums-Tomsson kommer ut. Hurra för 40 år!



Våra lokaler

- | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1) 1975 | Privata hem |
| 2) 1975-76 | Restaurang La Porta på Bergsunds strand 33 på Södermalm |
| 3) 1977-78 | Skeppar Karls gränd 7 i Gamla stan |
| 4) 1978-1990 | Gåsgränd 2 B i Gamla stan |
| 5) 1990-- | Wollmar Yxkullsgatan 18 på Södermalm |

Unikt med SLM Stockholms lokaler och verksamhet är att genom alla år och fortfarande sköts och drivs allt helt av medlemmar som arbetar frivilligt.

Klubbens förste sekreterare, Lasse S, kom att spela en viktig roll vid anskaffandet av de två första "egna" lokalerna i klubbens historia. Läs gärna hans roande artikel "Speciell kärlek" ur Tomsson från 1990 här intill.

Privata hem

De första mötena när klubben grundades ägde rum i privata hem och var av mer organisatorisk karaktär. Som framgått tidigare fanns den första svenska läderklubben i Göteborg, med många medlemmar även från Stockholm. Därför försökte man bilda en underavdelning i Stockholm som en del i en tänkt riksorganisation, SLM Sweden, med sektioner i de

större städerna (kanske med RFSL som förebild?). Därför kom SLM Stockholm ett kort tag i början heta SLM Öst, men tanken övergavs snabbt. Det blev alltför trassligt och Stockholmsklubben ville vara självständig, men samarbeta med klubbar på andra ställen. Det var viktigt redan från början att försöka hitta en lokal där man kunde ordna träffar och fester.

Restaurang La Porta

Restaurang La Porta på Bergsunds strand 33 (där idag restaurang Moldau ligger) drevs av en "välvillig" ägare. Restaurangen abonnerades för klubbaftnar 13 tors, 9 fred & 12 lörd under 1976. Det fanns ett inre rum i lokalen med direkt ingång från trapphuset, vilken kunde användas av dem som ville vara lite diskreta. Eftersom det var slutet sällskap kunde alkohol tillhandahållas. Vid träffarna fanns tillgång till utländska lädertidningar och visning av lite hårdare porrfilmer var ett stående inslag redan från början. Det var ju smalfilm på celluloid som gällde på den här tiden och utbudet i Sverige av de filmer som intresserade klubbens

medlemmar var litet. De fick importeras från främst USA, Nederländerna och Tyskland och köptes ofta privat och togs med hem i bagaget.



1976 anordnades 34 klubbaftnar på La Porta!

Skeppar Karls gränd 7

Källaren på Skeppar Karls gränd 7 (där det idag är en loppis) ägdes av *Föreningen f.d. Skeppsgossar* vilken förde en tynande tillvaro. (Skeppsgossar fanns på segelfartygen för att bemanna riggen och deras tid var ju på 1970-talet sedan länge förbi.) De visade sig att de var villiga att hyra ut lokalen, åtminstone på ett år. Källaren bestod av några få mindre rum i källarvalv inredda som kajutor. Legendarisk var den branta trappa som ledde ner i lokalerna från gränden (och finns kvar än idag). Den var av nödvändighet mycket brant och var utformad närmast som en lejdare och passade säkert Skeppsgossarna bra, men för dem som inte var vana och beredda, blev det ofta en snubblande debut in i lädervärlden. Man behövde inte göra om inredningen alltför mycket, men ett mörkrum skapades i en trång, avlång passage. Vid brandmyndigheternas in-



I bakgrunden ses den ökända branta trappan
spektion av utrymningsvägar etc. försågs klotlampan i mörkrummet med en stark glödlampa och några få läderattiraljer satts upp på väggarna. Man uppgav att där skulle skapas en liten utställning som skulle heta "Lädrer genom tiderna", vilket brandinspektören fann intressant. (Att den starka lampan sedan skruvades ur och ersattes med en röd glödlampa – så svag som möjligt – eller ingen alls, behöver väl



Första rummet innanför entrén

knappast påpekas).

I baren kunde endast lättöl och läsk serveras eftersom klubben saknade utskänkningstillstånd. (Ansökan om att servera öl avslogs eftersom det var för lågt i tak!) Tillgång till utländska tidningar som t.ex. *Drummer* fanns vid klubbafnarna och även filmvisning fortsatte att vara ett stående inslag. Även särskilda teman under träffarna förekom från början. Tack vare den "egna" lokalen växte såväl medlemsantalet och ekonomin som inspirationen hos styrelsen och kamratsammanhållningen i stort.

Vid ett antal tillfällen anordnades större fester på andra ställen. (1:a Baltic Battle hade ännu inte ägt rum). Legendariskt är det "December- Blot" som anordnades 1977, med middag på inhyrt tunnelbanetåg – man kunde på den tiden hyra ett tunnelbanetåg för privat ändamål/fest – som väckte uppseende bland Stockholmsnattens "vanliga" T-baneresenärer. Tågutflykten avslutades efter någon dryg timme vid Sankt Eriksplans T-bana. Därifrån var det gångavstånd till blivande Viking Sauna:s då oinredda lokaler där blotet avslutades.



Gåsgränd 2B



Det verkliga lyftet kom med den nya lokalen på Gåsgränd 2B. Det var också en källare i Gamla stan och den kunde utformas mer som man ville med flera olika rum och funktioner, så som särskild bar, filmrum, etc. Egna arrangemang och temakvällar kunde anordnas i större utsträckning. Kontraktet skrevs under 7 juni 1978 och invigningen skedde med "Slaget om Östersjön – Baltic Battle", det allra första Baltic Battle 11-13 augusti! Ett särskilt arrangemang var att klubben för en symbolisk avgift (25:-/år) hyrde ut små skåp där man kunde förvara medhavda egna ädla drycker och leksaker. Sista året fick SLM också permanent serveringstillstånd av öl. Allt detta bidrog till att klubben växte och blev populär och ryktet om

klubbens träffar och arrangemang, inte minst Baltic Battle, spreds långt utanför landets gränser. Tillresta gäster från när och fjärran blev ett allt vanligare inslag. Detta kan betecknas som SLM:s första storhetstid. Efter över tio framgångsrika år med många legendariska klubbkvällar, fester och unika arrangemang blev klubben så uppsagd från lokalerna. Bostadsrättsföreningen behövde källaren för egen räkning. Efter en förlikning ersattes klubben med 50 000 kronor för de investeringar och förbättringar som gjorts under årens lopp. (Summan blev småningom en del av grundplåten vid anskaffandet av nästa lokal.) 24 mars 1990 hölls utflyttningsfest/gravöl i lokalen.



Valvet ner till Gåsgränd från Västerlånggatan. Ingången till klubben låg precis t.h. efter valvet



Den välkända dörren på Gåsgränd 2B idag. SLM-skylden är borta men tittögat finns fortfarande kvar och syns som en vit prick till vänster under övre gångjärnsbeslaget



Entrétrappan och entrédiskan



*“Affischhörnan” vid entrén
Gången in till höger ledde till “back room”*



*Entrérummet sett
mot gången till baren*

Dessa bilder från klubblokalen på Gåsgränd publicerades i ett bild-reportage i Revolt nr 1 år 1980. Dåvarande styrelsemedlemmar agerade “fotomodeller”



Barrummet sett från bardisken. På väggen i bakgrunden ses sprattelgubben, som var en gåva från medarrangören MSC Finland vid första Baltic Battle i augusti 1978 då lokalen invigdes



Baren sedd mot bardisken

Speciell kärlek

Artikel i Tomsson nr 1/1990 med anledning av stängningen av lokalen på Gåsgränd

Kärlek bör väl rimligtvis vara något vackert.

Var eller hur den än uppträder.

Det rör sig ju hela tiden om känslor. Känslor för någon. Eller något man sympatiserar för, och vill jobba med. Det man känner är väldigt rätt för en själv, det ställer man upp på. Det ger livet innehåll, och man får ett harmoniskt sinnelag.

Av de närstående vänner, som jag fått förmånen att betyda mycket för, är det speciellt en som tankarna ofta går till. Det var i början på 50-talets Stockholm. Han gav mig hela sitt jag, på ett underbart generöst sätt. Och otaliga voro de sena nätter när jag i lyckorus vandrade hem genom stadens gator. En vandring som alltid utgick från en av Gamla Stans gränder. Att lämna hans bostad, och komma ut i denna särartade atmosfär, blev aldrig den brutala chock som en vanlig simpel gata kan ge.

Vad vore väl mer naturligt än att ödet skulle föra mig tillbaka till denna underbara atmosfär när jag 30 år senare tillsammans med en handfull sköna vänner, sakta men säkert startade Scandinavian Leather Men i Stockholm.

I vårt sökande efter lokal blev det just jag som, i de halvdunkla gränderna kring S:t Görans och Draken, råkade spåra upp en källare, formgiven som en kajuta, där klubbens medlemmar kunde träffa varandra och njuta. Och därmed fick Skeppar Karls Gränd uppleva hur SLM Stockholm blev så s s varm i kläderna och växte sig starka, även internationellt sett.

Vi fick fler och fler medlemmar, så efter en tid var det dags att, om möjligt, få tag i större utrymmen för våra klubbafnär, som redan då gavs special-profiler via

olika extra-arrangemang.

Vi slet som djur under några månader, och tappade till slut räkningen på hur många lokaler vi varit och tittat på. Situationen blev till slut rena natten. Dock sägs det att det all tid är mörkast före gryningen, något som nu besannades även i vår lilla värld. För plötsligt (nån däruppe måste gilla oss) fanns den bara där, med sitt idealiska läge och interiör. Ett i hast sammankallat styrelsemöte måste dock – till sin stora förtvivlan – konstatera att överlåtelsesumman för lokalen, kr. 30.000:-, INTE kunde ordnas, enär bankernas dåtida lånevillkor voro extremt hårda. Och nu följde några grovkorniga och kärva dygn, som gjorde oss så gott som sömnlösa ...

För att i någon mån "förgylla" denna hemska period i mitt liv traskade jag en kväll bort till Skinnarviksparken för att få en skön stund bland buskarna. Då gjorde de högre makterna åter sin entré på mitt livs innehållsrika scen. Ty den kille som tyckte att vi skulle gå hem till mig och ha det skönt istället, han hade hört talas om SLM. När jag sent på natten avslöjade för honom klubbens prekära situation, fick jag i förtroende veta att han var banktjänsteman i hög ställning. Gryningen efter den natten, blev för mig – minst sagt – mycket ljus! Ty innan han gick sade han: Kom in till mig i banken på måndag, så fixar jag det lån på 30.000:- som klubben behöver för att få lokalen!

När jag nu efteråt tänker tillbaka till tiden då vi med mycken svett och möda iordningställde den lokal som slumpen till slut gav oss på Gåsgränd, ja då fattar jag inte var vi fick krafterna ifrån. Men givetvis var den gemensamma viljan stark.

Ty den gåva som ödet nu skänkt oss var så värdefull att den måste vårdas ömt!

Åren på Gåsgränd äro nu tyvärr till ända ...

Bakom sig har klubben en småt historisk epok. Inte minst genom alla så lyckosamt genomförda BALTIC BATTLE. då internationella gäster påfallande ofta blev hänförda av "den i särklass finaste ECMC-lokalen i Europa".

Från starten i den lilla kajutan på Skeppar Karls Gränd håller nu fortfarande delvis samma killar i klubbens roder. Man frågar sig stundtals hur de orkar ... Vad är det – innerst inne – som gör att de inte förlorar gnistan? I synnerhet nu (jag skriver detta i vecka 14)*, när klubben åter står utan lämplig lokal...

Men Du, – tänk efter ...

Är det inte kärleken, som med sin kraft skapar förutsättningar i vilka grabbarna förmår långt mer än de anar! Hur har de annars orkat med allt slit och släp genom åren som gått?

Är det inte kärleken till den fritid de trivs med, som ger dem kraft?

Följaktligen kommer lokalproblemet för SLM-Stockholm att lösa sig i kraft av den kärlek till klubben som finns hos dess styrelse och andra aktiva medlemmar.

Javisst måste väl därför kärlek vara något vackert, – var eller hur den än uppträder! Och VAD spelar det för roll om det ibland är så mörkt strax före gryningen, när kärleken ändå är så stark!

Lasse S (april 1990)



* 2-8 april 1990

Kort interregnum

Från mars 1990 till juni (eller augusti då nya lokalen officiellt öppnades) stod klubben helt utan egna lokaler. I väntan på ny lokal anordnades träffar på Club Alpha på Kungsholmen (Agnegatan/Hantverkargatan), bl.a. discoträffar 5 maj, 9 juni och 7 juli. Det fanns ett stort tryck

på arrangemang och träffar, eftersom verksamheten varit så populär och framgångsrik på Gåsgränd. En intensiv lokaljakt pågick under våren 1990 och gav resultat i början av juni. Ett resultat som består än idag!

Wollmar Yxkullsgatan 18

Kv. Vattumannen nr: 18
Inredning av källarlokaler under gården.



Undre källarplan.

Ritning från 1953. Övre halvan är våra klubbtrum med egentligen bara fyra bärande pelare. Handskriven text: "f.d. lokal för Svensk Gjutkonst numera Billackering (från 1951)" och "Sprutbox". Det senare var väl en funktion för billackeringen, men kanske även ett tidigt omen om vad som komma skulle från 1990?! 😊

I källaren på Wollmar Yxkullsgatan fanns en lokal som hade använts till diverse aktiviteter. Innan klubben övertog lokalen hade den då senaste ägaren utan framgång försökt driva en biljardklubb där. Nu gick sex medlemmar i borgen för ett lån som finansierade övertagandet tillsammans med ersättningen från brf på Gåsgränd, för gjorda investeringar och lokalförbättringar under årens lopp i de gamla lokalerna.

Kontraktet skrevs under 6 juni 1990 och efter en första uppröjning kunde en smygpremiär hållas 29 juni. Sen vidtog en sommar av intensivt byggande och inredande av frivilliga krafter så lokalen skulle likna en "dungeon" och användas som klubb.

Invigningen skedde 3 augusti i samband med Baltic Battle XIII som det året förlades närmare Homosexuella Frigörelseveckan (i stället för under pingsten som tidigare). Den nya lokalen kom att bli det andra stora lyftet för klubben.



När vi flyttade in 1990 mötte oss denna syn!
Bildens knäppt 9 dagar före smygpremiären!



Så såg det ut då: T.v. skymtar entrén. Bakom muren t.h. med glasrutan ovanför gick en smal gång som avgränsade dansgolvet. Biljardbordet i bakgrunden ingick i köpeskillingen vid övertagandet av lokalen.

Här har klubben fortsatt att utvecklas och ökat medlemsantalet och varit en oas och träffpunkt för många. Vi har roat oss, festat, byggt om, lekt, haft sex, byggt om, dansat och umgåtts, byggt om, knutit nya kontakter och

I programmet för Kinkykvarteret under Stockholm Pride 2015 presenterades "Gay-Stockholms mest kända hemlighet" som "SLM Stockholm, myten, legenden. Få klubbar är så mytomspunna som anrika SLM Stockholm. I år firar föreningen 40 års jubileum. Det har varit 40 år av läder, sex, gemenskap och kärlek; men även 80-talets HIV-epidemi, sjukdomsstämplor och samhällets oförstående" och de senaste 25 åren har allt detta skett i nuvarande klubblokalen på Wollmar Yxkullsgatan. Och vi fortsätter och fortsätter.....



Lokalskiss version 2012, med baren flyttad till mitt i den publika delen, vilket är övre halvan av skissen. Nedre halvan är "bakomutrymmen"



"Gamla" baren i vinkel som den såg ut i många år med karaktäristiska tegelmurar och galler.

Att bygga en moj... och ha skoj

Artikel i Tomsson nr 2/1995 vid 20-års jubileet

Mycket arbete ligger bakom den förvandling som garageplanet på Wollmar Yxkullsgatan 18 har genomgått sedan SLM Stockholm flyttade in den 6 juni 1990. I stort sett utgick vi från fyra vita väggar och ett vitt tak. Det finns många minnen och dråpliga händelser att berätta om. Att förvandla en "vit låda" till en Läderklubb sker inte utan möda, men det som jag framför allt minns från de gångna åren är gemenskapen och viljan att tillsammans skapa någonting som man hoppas skall bli till glädje för många.

Hur kunde det då gå till?

Vi satt en natt och tog några öl och spanade om hur vi skulle kunna skapa en häftig toa på SLM. Det fick inte kosta någonting för pengar hade vi inga. Inte heller ville vi ha någon kaklad miljö med trista Ido-fätöljer och vita tvättställ. Jag vet inte hur många öl vi knäckt, men det slutgiltiga förslaget blev i alla fall att vi skulle skaffa en sådan där grön, offentlig pissmoj och kring den skapa en tilltalande, läcker våtmiljö. Det vi ville ha var den klassiska parkmodellen med orange topplykta och som "alla" bögar har trånga och härliga minnen från. Jag minns en gång när jag gick förbi en sådan och kunde räkna till inte mindre än åtta ben under dörrkanten ... Bra gjort! vad de nu gjorde därinne!!!

Sagt! Ja! Men hur får man det gjort? Man rycker inte upp sådana inrättningar med rötterna i någon park och bär hem dem på ryggen. Att de är tunga fick vi sannerligen erfara senare.

Nåväl, fan måste ros iland när han väl äntrat båten. Vi ringde till växeln i Stadshuset! Vår fråga vart vi skulle vända oss för att kunna köpa en begagnad pissmoj besvarades med en suck och lång tystnad.

Vi ställde om frågan, och damen i växeln sa att hon sannerligen hade hört frågan, men aldrig ställts inför den tidigare och inte visste om Staden över huvud taget ägnade sig åt försäljning av dylika tingestar. Vi kopplades runt mellan olika "avdelningar" och har de någon humor i Stadshuset, fan tro't, så fnissar de väl än idag åt tokarna som ville köpa gröna pissmojar. Slutligen fick vi beskedet att vi skulle vända oss till Tommy Persson på parkförvaltningen ute vid Skogskyrkogården. Var det någon som visste så skulle det vara han. Vi ringde honom. Han var på kurs.

En vecka senare fick vi tag på honom. Han var också först tyst en stund ... Vad funderade han på, måntro? Sedan ropade han till någon: "Du Karlsson, har vi nå'ra gamla pissmojar kvar där bakom garaget? Det är en här som vill köpa en ..."

Karlsson: "Ja, va' fan, det står väl nå'ra där men det vete faen hur dom ser ut! Va' ska han ha dom till?"

"Va' ska du ha den till?"

"Som pissmoj"

"Till å pissa i"

"Ja, faen *det* går väl alltid ..."

Vi bestämde en tid för besiktning och eventuell affär till dagen därpå. Jag och Ulf fick det delikata uppdraget att åka ut till parkförvaltningens depå. Tommy Persson tog emot oss. Han log roat och ropade på Karlsson. Och så gick vi gemensamt ut bakom garaget för att göra upp ... Åtta pissmojar tronade där. Två av stenmodellen, två av plastmodellen och så där, lutande mot varandra liksom i ett sista nödigt famntag stod två klassiker med orange topplykta! Karlsson visade sig vara ett proffs och talade om de olika modellernas för och nackdelar. Plasten var ju i och för sig bra, menade Karlsson, men

”det feta i pisse’ lägger sig som en jevla tejp å det är ett hellvete å få bort ...”

Vi var ju på det klara med vad vi ville ha och när Karlssons initierade föreläsning var slut frågade vi om priset.

”Tja, om ni vill ha en så är det bara att ta. Det är skrot i alla fall.” Vi såg på varandra och vi hade samma tanke. Vi slog på stort och la beslag på båda klassikerna. Vi hade helt enkelt inte hjärta att skilja dem åt.

Där stod vi nu, lyckliga ägare till två pissmojar. Vi började tala om när vi skulle hämta dem och HUR. Persson förstod vårt dilemma och sa: ”Vi har ju kranbil så vi kan ju ta med dom när vi har vägarna förbi nån dag.”

En vecka senare svänger parkförvaltningens kranbil med två pissmojar på flaket in på Wollmar Yxkullsgatan. Ett gäng starka och förväntansfulla män i sina bästa år väntade utanför nr 18. Med kran- och handkraft lyckades vi baxa in våra dyrgripar i trappan ned till



lokalen. Vi skramlade ihop till en tårta åt parkförvaltningens gubbar som tackade för sig och önskade oss lycka till...

Några dagar senare hade vi dragit avlopp och gjutit fundament. Vägen ner för trapporna och själva resningen krävde åtskillig mankraft. Men det gick och nu står de där i all sin prakt. En till synes omöjlig dröm hade förverkligats. Vi firade med Champagne och invigde Installationen som naturligtvis döptes till ”Sheratons Bakficka”. Var och en med skäligt syndaregister vet nog varför. IT



*Efter välförrettat värv: Nu var pissoarerna på plats! (Och står där än idag 2015!)
Fr.v. Micke M, Ingemar T, Jan K, Roffe F, Ulf L och Roland ”Pappa” H. skålade i rosa champagne för att fira två hårda dagsverken. Bilden tagen fredagen 19 oktober 1990.*

SLM:s Boot Shine Man

Han kom en klubbafton med sina skoputsargrejer i en låda under armen. Längre än halvvägs nerför den långa trappan kom han inte – där slog han sig ner och började sin verksamhet.



Bilden från 1994 av tyske gaykonstnären Detlef Lehman visar Per både fram- och bakifrån. I februari 1996 gick han ur tiden – efter år av trogen skoputsartjänst. Vi minns honom med glädje och våra boots och läderstövlar glänser fortfarande av hans omsorger.

Han hade tidigare under kvällen kommit till klubben, som var ganska ny på Wollmar Yx, för att kolla in läget. Det var då han halvvägs nerför trappan upptäckte att det vändbara trappsteget* helt enkelt var gjort så att det passade som stöd för de Kängor och Boots som han så gärna ville ta hand om. Hans fetisch.

Han gick hem. Hämtade sina skoputsargrejer, kom tillbaka och slog sig ner vid steget halvvägs nerför trappan.

Så småningom flyttade han in i lokalen och kom att bli allas vår vän och hjälte. Berättelsen om Per – SLM:s egen Boot Shine Man som också gästputsade på andra klubbar runt om i Europa – rymmer kärnan av det som är SLM:s uppdrag: att vara ett rum för de drömmar och fantasier – fetischer – som dess medlemmar är bärare av.

IT

* Mitt i trappan, nedanför toaletterna, finns dörren till soprummet. Trappan blockerar den. Därför kan yttersta delen av närmaste trappsteg fällas upp, så att dörren kan öppnas helt. Konstruktionen fanns när SLM flyttade in för 25 år sedan (1990). När Per kom ner första gången var trappsteget glömt i uppfällt läge.

Våra tryckta alster

För den viktiga kommunikationen med medlemmarna och omvärlden har klubben använt olika publikationer och informationskanaler. Vid grundandet användes annonser av den tidens gaytidningar, som EOS och Revolt. När medlemsantalet sen växte blev det brevutskick med enklare hand- eller maskinskrivna brev och affischer.

Redan från början fanns en häftad medlemstidning,



S L M

News-Leather Scan, gemensam för klubbarna i Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Den startade 1974 av SLM i Köpenhamn som ju var den äldsta klubben

i Norden. Den var deras medlemsblad och blev sen ett nordiskt samarbete där man bytte info om möten och fester.

Baltic Battle-program trycktes varje år från första "slaget" 1978. Uppenbart reste många till träffarna och SLM Stockholm tog tidigt emot internationella gäster och ryktet spreds. Info, reklam och utskick mellan internationella broderklubbar har hela tiden varit viktig. Under 80-talet tryckte SLM en Stockholm Gay Guide som en service till främst utländska deltagare i Baltic Battle.

1981 startade vår egen medlemstidning **Tomsson**. I

första numret skrev vår dåvarande ordförande Hasse P: "Tomsson? Vad är nu detta... Jo, med våra 5 år på nacken, kanske det är dags för oss med ett litet försök till en klubbtidning, ett blad där Du själv får säga och tycka Din mening om klubbens verksamhet. Men också ett "organ" för den information vi vill ge våra medlemmar. Varje månad - utom i juni och juli - har vi tänkt att Tomsson skall ha något att säga Dig. Vi

lovat inga stordåd, vi men skall försöka göra vad vi kan. Håll tummarna!"

Men stordåd blev det! Det kom att bli den viktigaste kontaktkanalen med över 100 nummer under 26 år!!! Vi har numren i arkivet – en riklig källa för klubbhistoria!

2006 ersattes Tomsson av nutida media, med hemsida och e-postutskick. Hela tiden har alltifrån enkla, handskrivna, till mer professionellt utformade affischer framställts och distribuerats och fortsätter att spela en viktig roll än idag.

Häftet "Säkrare 6 för läderkillar" bör särskilt nämnas i raden av publikationer och beskrivs i kapitlet "Hälsokrisen & SLM" i denna jubileumsskrift.



Medlemsutskick i maj 1976 med inbjudan till midsommarfirande tillsammans med SLM-Copenhagen i Aseda, där Revolt m.fl. gaytidningar trycktes. Klubben hette fortfarande SLM Öst.

Under flera år hade Tomsson ett korsord som pristävling. Här återupplivar vi nu traditionen. Mycket nöje! Skicka din lösning per brev till: Tomsson, SLM Stockholm, Wollmar Yxkullsgatan 18, 118 50 Stockholm eller en PDF eller bild

				HÅLLER PÅ SIG HEMMA	SNOR X RÖK	FYLLO	SALE NUMERA STYR TID	BDS...
				HÄNGER SLAK				MORSE
				OFTA MED TJIM				OGIFT
						PRICKAD STAV	MADONNA SÅNG	
							TASKOR	
				SEXIGT STÄLLE MED VIDEO		PIG- TITTARE		
				TRIMMA		MOSES BROR		
			ROVA	MED- KÄNSLA				
			REST- FRU					
		ÄR VI PÅ IBLAND	RÄV- SPEL					
			TOMTE- TID					
BÖG- BAD	BÖGSTAD BLIR SCAT-FAN		KUKLÅGE		PASSE- RAT			
HÄNGER I GREN	GREN- KLÅDA		ÖDES- DIGER		FJÄRTAR			
			SYSSEL- SÄTTNING FÖR TARZAN? GESTALTA		TAPPAT KILON			
HAR VÄL SCAT- VÄN?				ÖMK- LIGA				
EN I FOLK- SLAG			VÄRLDS- VANA	LÜBECK- SOUVER- NIR	TYP KURVA	GRUPP- SEX	LITERA MED SNABEL	
							PRISAR	
↑	SÄTT ATT BETALA	EPOK		ARLA GÖK- ELLER JULFEST	OST- KRYP			GAMLA GUDAR
				GÅR ÖVER TAR TON UTAN KULOR		MANBOY		
						ÄGIRS MAKA		
				BÄLTES- PRYD- NADER				YTA
KÄNNER INGEN ELLER ALLA					GUMMI			

till: info@slmstockholm.se före 31 oktober 2015. Ange "Korsord" i ämnesraden. Priser blir Tom of Finland-artiklar från QX Shop. Rätt lösning publiceras på hemsidan www.slmstockholm.se och på klubben efter 1 november 2015.

VIND-LAKAN	BAKRUMS-SYSSLA	LINCOLN	↴	MASTER-TYP	TVÅSAM-HETER VE O VÄNDA	↴	↵					
		LEM FÖR ALLA PRO-NOMEN									REAU-MUR	
				SLÅR DEN LÅTE HAND							BRITT-ARSLF	
↳		UNGE HAFT PÅ KÄNN			UTTALADE NILS HOLGERS-SON							
OHLY ÅRTAR					LÄTTARE STÖN FORDRA						↵	GÖR ÅBY-KUSE KAN EN OLAGEN-HET VARA FINARE DOFTER
	FÄRD PÅ SPÅR I MÖRKER KAN MAN KUK											
				FYR OCH SPÖ DARWINS OBJEKT			HÄR PÅ KÄNN TVÅ RINGAR				↳	
						BYTE					STRECK STAKE	
KRAFT OCH PUNKT		GEN DÖDS-ATTRIBUT				KAPITA-LISTANKA NAKEN						
GORE NUTIDS-LEG.				ÄR INCEST TYP PHIL			KORT-FÄRG					↴
	BJÖRN-LYA HON O HAN				AVLAGT BETYG DEL AV FONTÄN		GRABB SOM SPELAR BLARRE	ÄR ROMEO SKID-ORT	↳			
KORTA VAROR FÖR MÄN KNÄPP-GÖK								UT-SÖNDRÅ	RIKTIG FÖR EN MR FÖRE MAJE-STÅT			
		TORRES DOTTER	59,3808 CM	REALE KULT-HAND-LING		EN ÄR VÄL ZLATAN						
						ADEPTER						
	GRÖN I DRAJAN SEGER-TECKEN					KÖR I UPPSALA ATOM-NR. 23		PRUTT-LUFT PART				
								↳	IT & JF			

Baltic Battle



Vårt äldsta och största specialarrangemang är utan tvivel **Baltic Battle** som har ägt rum varje år sedan 1978. Det första festen arrangerades som invigning av den då nya lokalen på Gåsgränd i Gamla Stan (efter den första egna lokalen på Skeppar Karls gränd, också i Gamla Stan). Det var ett samarrangemang med MSC Finland. Men vad skulle festen heta? Eftersom våra finska bröder skulle komma resande över Östersjön, berättar Erik L, kläcktes namnet “Slaget om Östersjön” med det engelska tillägget Baltic Battle. Redan året därpå, då arrangemanget var samnordiskt, blev namnet givet och sedan dess har vårt internationella huvudparty alltid hetat “Baltic Battle”.

Redan det första Baltic Battle i augusti 1978 blev en stor succé. Det ingick bl.a. båtutflykt runt Söder och huvudfesten hölls naturligtvis i nya lokalen. Tom of Finland var specialinbjuden och visade hur hans teckningar kom till, de som senare blev världsberömda. Medarrangerande klubben, MSC Finland, hade med sig sprattelgubben som gåva till oss, den som länge hängde (oskyddad) i lokalerna, men numera finns inramad bakom plexiglas mitt emot discoteket.

Inför Baltic Battle 2 året därpå slog man på stort. Fem nordiska klubbar stod gemensamt för arrangemanget och vi hade beställt vår första specialritade Baltic Battle-teckning av Tom of Finland. (Se uppe t.h.! Det skulle bli 10 till under 80-talet.) Utflykt till Täby (Rönningeby) med picknick, välkomstkväll på klubben, huvudfesten på inhyrda Mariahissen på

söndag, med legendarisk kabaré “Rödluvan” som underhållning (med styrelsen agerande i de olika rollerna). Och förstas häftigt disco till fram på morgonen. Och brunch på klubben på Annandag Pingst som ju var röd dag på den tiden.

Baltic Battle 3 år 1980 anordnades helt i egen regi och åter i inhyrda lokaler, både Hartwickska huset och Mariahissen och även egna klubblokaler. Och så fortsatte det, år efter år, och gör än så idag.

Och ryktet spred sig och många internationella gäster kom resande. Vi annonserade att detta var vårt stora ECMC-arrangemang, och ryktet spred sig även utför Europa. 1981 apostroferar oss amerikanska Drummer Magazine – världskänd och legendarisk läder- och fetischtidning för ”macho male” – och skriver att vårt Baltic Battle är större än t.o.m.

CMC Carnival i San Fransisco!

Vi kan inte beskriva alla 36 Baltic Battle här, det får bli ett litet urval. Men säkert är dock att Baltic Battle väldigt snart hamnade på den internationella gayläderkartan som en av de stora festerna "värt en resa". Och genom åren vågar vi påstå att det förblivit så!

Vid ett antal Baltic Battle var ett av de stående inslagen val av Mr Baltic Battle. Och de valda skickades att delta i Mr Leather Europe-tävlingen. Och några vann den och deltog därför även som Europas bidrag till International Mister

DRUMMER

SLM STOCKHOLM
A bike club in Sweden, the SLM Stockholm, has published an annual guide to that city (with an emphasis on leather) for a number of years and sent it free to anyone who requested it. It has a map of this major Scandinavian city and a rather substantial list of places, including addresses and phone numbers. The guide also has some basic information about transportation, emergency numbers, and the like. It is printed in English.
SLM Stockholm also has a clubhouse in the historic section of that city which is open to USA leathermen visiting Sweden without charge. SLM Stockholm was also the host for Baltic Battle Four (1981), the largest gathering of leathermen and bikers in Europe, something even larger than San Francisco's CMC Carnival. While there is no charge for the Stockholm Guide (or information to prospective tourists about leather activities in Sweden), we suggest that you include 2 International SLM Coupons to cover the postage. Write to: SLM Stockholm, Box 9239, S-102 73 Stockholm, Sweden.

Sture G, som var ansvarig för discot i Beckholmsdockan 1997 minns:

Det var ju lite kaosartat, och framför allt häftigt: Drickan från Spendrups levererades dagen innan och låstes in i baracker på området.

På morgonen dagen då festen skulle äga rum, kom vi dit runt 9. Kollar ned i dockan och ser att en stor båt ligger där. Panik utbryter och chefen för varvet kontaktas. "Hoppsan" blir svaret. Han kommer efter ett tag och dockan fylls med vatten. Efter några timmar är båten ute och dockans portar stängs och vattnet pumpas ut.

Nu har det blivit eftermiddag och paniken ökar. Då dockan är tömd och vi tittar ner är det cirka 30-50 cm slamm på botten. Stora brandslangar dras ner och rengöring börjar, efter en stund ser vi att detta kommer inte att funka, en liten Bobcat (minitraktor) fås fram och lyfts ner och allt slam trycks upp i en hörna. Klockan börjar närma sig 16, festen börjar 19!

Leather-tävlingen (IML) i Chicago. Annat som varit stående har varit att fira jubiléer och t.ex. ECMC:s och ToE:s AGM i samband med våra Baltic Battle, BB.

Vi tryckte också gay- och partyguider över Stockholm för våra utländska gäster i samband med BB förutom programhäftena.

Några särskilt minnesvärda BB är de med "Main Battle" i torrdockan på Beckholmen (1997), på Kulturfabriken i Liljeholmen vid Euro Pride (1998) med 600 läderbögar som gäster, på Docklands på Finnroda varv (2000-02), i Gamla Tryckeriet i Alvik (2007), på f.d. biografen Astoria på Nybrogatan (2012) och de senaste åren på Slakthuset i Enskede (2013-15) – alla med välkomstkvällar och bruncher på klubben och andra kringarrangemang i stan. Historia har skrivits och minnena är många av fantastiska och ryktbara partys – och det bara fortsätter tack vara alla frivilliga krafter som engagerar sig och jobbar "häcken av sig" – både bokstavligen och bildligt. ;-)

Vid 17 tiden börjar vi lasta ner ölen och annat och riggning startar. Första båten från slussen till festen går vid 18:30. När klockan är 18:45 är vi i stort sett färdiga och DJ:n kan testa ljudet. Allt funkar och festen startar vid 19, slutar vid 03. En helsikes fest blev det 4 m under vattenytan. Discoröken steg mot skyn och musiken dånade, hördes och sågs ända till Henriksdalsberget.

Dagen efter gick vi på Sidetrack och tog en öl och möttes av stående applåder. En fest man fortfarande [2015] talar om!

De flesta som berättar om festen minns att det var riktigt kallt ute för att vara i mitten av maj. Så för att hålla värmen uppe där nere hade presenningar spänts upp över dockan som tak. Och nere i dockan fanns ett antal koleldar som värmdes. Dock måste gummiklädda varnas för att komma för nära, för då smälte gummidräkterna!



Patrik A om festen i Beckholmsdockan 1997:

Det var en fest jag minns väldigt väl! Första riktigt stora SLM festen jag var på och blev väl omhändertagen som ny och oerfaren fetischbög av en person som än idag är en otrolig omhändertagande och snäll kamrat! – Tack Jan H för att du var och är så underbar som du är! – Helt otroligt magiskt kväll säger jag bara och utan den hade jag nog aldrig fortsatt att hänga på klubben som alltid har haft och har en otrolig gemenskap och kamrattanda som knappt går att beskriva! Tack alla underbara!

Baltic Battle Night	Kronor 100,-	Come Together
Baltic Battle 2 Stockholm June 1-4 1979		
Presented by MSC Finland SLM Copenhagen SLM Gothenburg SLM Norway SLM Stockholm		
Leather Night Fever	86	Last Chance Bruch

Programme

Fri 10 pm – COME TOGETHER
In the club-room, 2 B Gäsgård

Sat 6 pm – BALTIC BATTLE NIGHT
Starting from the club-room.
Be on time for the bus-ride!

Sun 2:30 pm GRAND SIGHTSEEING TOUR
for our foreign friends.
Starting from the club-room.

9 pm – LEATHER NIGHT FEVER
Mariahissen, 21 Söder Mälarstrand

Mon 1-3 pm LAST CHANCE BRUNCH
In the club-room



Battle 2, i pingsten juni 1979.



Cabarégänget inför specialversionen av Rödluvan, "The Little Red Riding Cap", vid BB2.



Första programmet och del av besättningen på middagsturen runt Södermalm under alla första Baltic Battle.



Ordf. Thorsten G välkomnar gästerna ombord på m/s Kärsön under första Baltic Battle 1978

Sedan vidtog huvudslaget i nya klubblokalerna på Gäsgård, som därmed blev rejält invigda.

Mr Baltic Battle



2007



1994



2007



2006



2010



2011



1991



1996

Vid ett antal av våra Baltic Battle har vi haft en Mr Baltic Battle-tävling. Att utse en Mr Leather och liknande titlar hade växt fram på runt om i gayvärlden, allt från lokala gayklubbar till större fetischpartyn.

Främst i USA blev det populärt och 1979 startade International Mr Leather Contest, IML, i Chicago, med 12 tävlande från sex amerikanska delstater.

I Europa började det 1984 då ECMC hade utlyst en Mr Leather-tävling i samband med sitt 10-årsjubileum vid årsmötet (AGM) i augusti i Hamburg.

Så i samband med vårt Baltic Battle i pingsthelgen 1984 valdes David R till vår Mr Tomsson. (Senare ändrades titeln till Mr Baltic Battle). Sen deltog David och vann tävlingen i Hamburg och fick titeln

Mr Europe Leatherman 1984 (som senare blev Mr Leather Europe). Han deltog därefter i IML i slutet av maj 1985. Det var första gången Europa representerades vid IML. Den gången var det sammanlagt 27 deltagare och David blev sju.

Sen har 5 à 6 av våra Mr Baltic Battle också korats till Mr. Leather Europe, som fortfarande väljs i samband ECMC:s AGM varje höst, och senare även deltagit i det årliga IML i Chicago, men dock aldrig vunnit.

(Vid bara två tillfällen under årens lopp har Mr Leather Europe vunnit IML och vid endast tre andra tillfällen har vinnarna utsetts bland deltagare från andra världsdelar än Nordamerika.)

Temakvällar, sektioner & andra specialarrangemang

Läderkarneval, Westernafton, Jaktfest, Gummikväll, December-blot, Mineshaftkväll, är några av de tema-aftnar som ordnades de första åren (vid sidan av Baltic Battle, när dessa internationella träffar kom igång). Så fort vi fick egna lokaler startade temakvällarna och under årens lopp har det fortsatt med många specialkvällar och -helger för att festa loss och renodla fetischer och locka gäster. Exempel på teman: uniform, gummi, cowboy, ungdom, björnar, sport, militär repmånad, construction, Berlin, s/m-afton, spansk afton, Kinky Flygare, World Aids Day-disco, förutom påsk-fest, höst-fest, nyårs-fest, etc.



Några av aktiviteterna har varit återkommande och har därför blivit mer eller mindre fasta sektioner, såsom MC, foto, naket,

bdsm, FF, wet, jocks. Gummiträffarna utvecklade sig via en särskild sektion/klubb SRMC (Stockholm Rubber Mens Club) med egen tidning till de omtalade Bastille-träffarna.

Andra återkommande special-



SLM:s lastbil i Stockholm Pride 2015



Framför SLM:s bil skymtar den långa läderflaggan arrangemang är de mycket uppskattade, mixade jul- och midsommarfesterna med ofta överdådiga smörgåsbord (och efterföljande klubb- och discokvällar), då andra fetischföreningar är inbjudna. Sedan tiden på Gåsgränd har vi haft samarbete med andra fetischföreningar, främst kring nyttjandet av våra lokaler.

Öppet Hus anordnades redan när RFSL:s Homosexuella Frigörelsevecka startade och under framför allt nutidens Pridevecka brukar Öppet Hus-kvällarna sätta publikrekord och kön på gatan brukar vara lika lång som sommarnatten.

Deltagandet i Stockholm Pride har utvecklats till att klubben sedan flera år har en egen sektion med uppmärksammat ekipage i paraden. Vi har tidigare också deltagit med tält i parken och de två senaste åren har klubben medverkat i Kinkykvarteret i Pride Park.

Många specialarrangemang har anordnas i andra sammanhang, t.ex. vid ECMC- och ToE-träffar, Europride, och finns omnämnda på andra ställen i denna jubileumsskrift. ”Ingen nämnd och ingen glömd” – men *vilka* partyn och *vad kul* vi haft och tänkter fortsätta att ha!



European Confederation of Motor Cycle Clubs

www.ecmc.nu

På initiativ av The 69 Club (Sixty Nine Club, SNC) i London – Europas första gay läderklubb, grundad 1965 – bildades ECMC i januari 1974 i London av sex klubbar, tre brittiska och en från vardera Belgien, Nederländerna och Schweiz. ECMC växte snabbt: vid utgången av 1974 var 12 klubbar medlemmar, 1975 var det 18 klubbar och 1976 gick vi med och var en av de 20 klubbarna det året. När organisationen var som störst var över 40 klubbar i 16 länder medlemmar.

The 69 Club grundades i London 1965. Då var homosexualitet fortfarande kriminellt i Storbritannien (fram till 1968!) och lagar, åldersgränser och öppenhet i Europa och övriga världen helt annorlunda. Det var fortfarande några år till Gay Liberation-rörelser startade efter Stonewall-upproret i New York i USA 1969. Att öppna en gay läderklubb fanns inte riktigt på kartan, men att "bara" kalla den motorcykelklubb eller motorsportklubb var en godtagbar och "rumsren" täckmantel under många år; i USA från 50-talet och senare i Europa. Många äldre läderklubbar för gaykillar kallades därför just Motor Cycle Club eller Motor Sport Club, MSC, som t.ex. MSC Finland och MSC Iceland eller Association des Sports Motocyclistes de France, ASMF i Paris, och heter så än idag. ECMC blev därför det naturliga namnvalet när samarbetsorganisationen bildades 1974. Första årsmötet (AGM) arrangerades av MS Amsterdam i november samma år. Året därpå antogs i september de första stadgarna vid ECMC:s andra AGM, arrangerat av SLM Köbenhavn.

I samband med Gay Liberation i USA och Europa började antalet läderklubbar växa och det fanns ett behov av samarbete och samordning av aktiviteter vid sidan av den

kommersiella scenen som fanns i många (större) städer. Man ville helt enkelt träffa andra läder- och fetisch-grabbar och skapa möjligheter för det! Medlemmar i ECMC-klubbar var välkomna till andra ECMC-klubbar. Och man ville inte att stora evenemang skulle konkurrera med varandra utan att de skulle samordnas i tiden så man kunde resa runt.

ECMC upprättade och samordnade därför tidigt **en årlig officiell ECMC:s evenemangslista**. Varje klubb anmälde ett eget arrangemang som sitt officiella ECMC-evenemang det året, till vilket man särskilt välkomnar medlemmar från broderklubbarna. För SLM Stockholms del blev det naturligt att Baltic Battle var och är vårt årliga ECMC-evenemang. Medlemsklubbarna delade information mellan varandra och skickade

runt reklam och klubbprogram i en tid då brev och postgång var de verktyg som stod till buds.

I samband med ECMC:s årsmöte, **AGM (Annual General Meeting)**, vilket cirkulerar mellan medlemsklubbarna, anordnas oftast en stor läderträff där förutom delegaterna vid AGM även många tillresta enskilda medlemmar deltar och passar på att turista, träffa likasinnade från andra länder och inte minst festa loss. Numera



sammanfaller ECMC:s AGM alltid med ett nationellt ECMC evenemang. SLM Stockholm har varit värd för två sådana AGM, vid ECMC:s 20-års jubileum 1994 (AGM på Norra Latin och huvudfesten på Wasahallen på Djurgården) och 2007 (AGM i Lafa:s lokaler på söder och huvudfesten på Gamla Tryckeriet i Alvik).

Ett annat evenemang som ECMS anordnar varje år är **Bike Run**. En eller flera medlemsklubbar i samarbete står som lokala arrangörer. Genom åren har de största europeiska Bike Run dragit långt över 100-talet deltagare. SLM har anordnat två sådana ECMC Bike Run, 1991 (till Dalarna och Åland) och 1998 (till Vårgårda) i förkant av det allra första Euro Pride som hölls i Stockholm det året.

Vid ECMC:s 10-årsjubileum i augusti 1984 i Hamburg startades även en **Mr Leather Europe**-tävling. Genom att ECMC blivit en naturlig kontaktpunkt för klubbar och samarbetsorganisationer i USA med Europa blev ECMC:s Mr Europe Leather-tävling officiell samarbetspartner med International Mr Leather-tävlingen i Chicago (IML) är det än idag. Den allra första Mr Leather Europe (eller Mr Europe Leather Man 1984, som det hette då) blev vår egen Mr Tomsson, David R, som i maj 1985 representerade Europa vid IML i Chicago. Det var första gången Europa representerades vid IML. Senare har flera av våra Mr Baltic Battle (som titeln ändrades till) deltagit i Mr Leather Europe-tävlingen och även vunnit och deltagit i IML i Chicago.

ECMC:s verksamhet och aktiviteter har varit växlande under årens lopp. Det har varit uppgångar och nedgångar, kriser och blomstrande år och många roliga fester, evenemang och en stor gemenskap som frodats under årens lopp. Klubbar har lämnat organisationen och kommit tillbaka, nya klubbar har tillkommit.

De första årens rena samarbetsorganisation med uttalat opolitisk verksamhet, utvecklades – inte utan vändor – till att kunna och behöva ta ställning i sexualpolitiska frågor i och med samhällsutvecklingen. Vid AIDS-krisen i världen ställdes nya krav på organisationen

och medlemsklubbarnas agerande. Vid Spanner-fallet i Manchester 1997 krävdes det solidaritet med de drabbade och pengar samlades in över hela Europa för att finansiera rättegångar och överklaganden. 1998 införde ECMC i sina stadgar – efter en motion från SLM Oslo – § 3G mot rasism och nazism. (se särskild artikel nedan). På senare år har ECMC bl.a. infört att man motverka homofobi och försvara sin livsstil, att ECMC skall delta vid Europride i en europeisk stad varje år, att man ska stödja nya "leather communities" i Central-, Öst- och Sydeuropa, främja säkrare sex-praxis och stödja de som lever med HIV.

När SLM Stockholm växte och ett tag hade mellan 800-1000 medlemmar (mest pga av att det ett tag inte fanns andra alternativ i

Stockholm för läderkillar eller för dem som inte gillade rena ungdomsdisco)

kom kritik från några få ECMC-klubbar, främst från

Köpenhamn. Man ifrågasatte om SLM var en "äkta"

läderklubb och påpekade att SLM-medlemmar dykt upp utomlands

utan att respektera klädkoden. Därför införde vi, vid sidan av

"vanligt" årsmedlemskap ett särskilt ECMC-medlemskap, som kan tilldelas

de som anses följa ECMC:s klädkod vid besök på andra klubbar utomlands.

Den tidigare samordningsfunktionen och utbytet av information om evenemang har minskat för att inte säga nästan försvunnit i och med tillkomsten av moderna medier och möjligheten att dela information på internet. Senaste tiden har ECMC ifrågasatts efter – som många menar – odemokratiska stadgeändringar och dåligt fungerande verksamhet och fler klubbar har på sistone lämnat ECMC, så även vi från 2016.

JF

David R, vår förste Mr Tomsson 1984 och Mr Europe Leather Man samma år och förste europeiske repr. vid IML i Chicago 1985, där han kom sjua.





forts

AGM i Hamburg 1991 blev till vissa delar kaotiskt och turbulent. Icke desto mindre resulterade dessa konfrontationer och diskussioner under de kommande åren i en rad händelser som utvecklat och berikat den europersika läderkulturen. ECMC kom så smått att steg för steg komma ut ur sin garderobiära tillvaro och rakryggat stå upp för sina läderkulturella ideal. Lätt var det inte och kamp blev det. Top of Europe, som också bildades efter AGM-debacket i Hamburg, kom att spela en avgörande roll för ECMC:s utveckling till en mer politiskt medveten organisation. På ToE:s årsmöte i Helsingfors 1998 beslöts att man skulle överlåta alla ”politiska” frågor

(t.ex. Spanner-saken) till ”utomstående”. Detta krassa beslut fick två ärrade SLM-uvar, från Oslo respektive Stockholm, att med utgångspunkt i de nordiska klubbarnas välformulerade stadgar publicera en artikel under rubriken SKAM SLM! i tidningen Reporter. Man menade att det var dags att handla i enlighet med de formuleringar man så högtidligt präntat ner i sina stadgar. Artikeln publicerades under det Baltic Battle som hölls i samband med EuroPride i Stockholm 1998 och kom säkerligen att ha viss betydelse för den kommande utvecklingen. Bland mångt och annat kom ECMC att i sina stadgar, på förslag från SLM Oslo och med inspiration i SLM Stockholms stadgar, införa § 3G mot rasism och nazism. SLM Stockholm har på annan plats formulerat saken så att ”En SLM-fetischist gillar stövlar så länge de inte går i takt.”

IT



bildades i Köpenhamn 1992, efter missnöje med ECMC, dels hur organisationen sköts, dels att inflytandet inte var och är rättvist. De sju å åtta ToE-klubbarna, två i Danmark, tre i Sverige och vardera en i Finland, Norge och Island (tillkom något senare) representerar än idag ca hälften av alla medlemmar i ECMC (och då räknar SLM Stockholm ”bara” med 100-talet ECMC-medlemmar, inte alla helårsmedlemmar!) De flesta ToE-klubbarna har egen lokal, vilket de flesta ECMC-klubbarna inte har, utan träffas på kommersiella lokaler. ToE-klubbarna finns på platser som till största delen saknar kommersiella läderbarer, till skillnad från de flesta ECMC-klubbar. Många av dessa är också ganska små, men alla klubbar i ECMC har varsin röst. ToE-klubbarna har alltså gemensamt 7 å 8 röster av drygt 40, alltså bara 17-20%, trots att man representerar kring 50% av alla ECMC-medlemmar.

Efter kaosmötet i Hamburg 1991 tyckte de nordiska klubbarna att man skulle göra något och försöka tala med enad röst och samarbeta mer mellan de klubbar som dels

hade samma förhållanden och åsikter. Då förelåg två riktningar inom ECMC; dels att organisationen skulle vara ”opolitisk” som man varit från början, främst företrädd av äldre klubbar och delegater, dels en yngre generation som menade på att man också skulle agera ”sexualpolitiskt” parallellt med party- och festarrangemangen. ToE tillhörde den senare falangen. Vid Europride 1998 i Stockholm förberedde ToE den motion till ECMC som SLM Oslo sände in till AGM i Zürich, om att ändra ECMC:s stadgar och ta avstånd från rasism och nazism. Detta hade ToE-klubbarna infört långt tidigare (SLM Stockholm 1992). Motionen gick igenom i oktober 1998 Zürich och ECMC hade äntligen moderniserats, mycket tack vare ToE-samarbetet.

ToE anordnar egna AGM och aktiviteter och samarbetar på olika sätt. Viktigt har varit att förbereda gemensamt agerande inom ECMC. På senast tiden har fler ToE-klubbar lämnat ECMC varför ToE-samarbetet har åter blivit viktigt att bevara och utveckla inför framtiden.

Hälsokrisen & SLM

Tidigt reagerade SLM Stockholm – liksom stora delar av övriga gaysamhället – när hälsokrisen satte in i slutet av 70-talet och tog fart under 80-talet. Dels hade vi då – som nu – flera medlemmar som var yrkesverksamma inom sjukvården, dels blev många av våra medlemmar drabbade. Allmänt sett tillhörde läderbögar de som drabbades först världen över, så även i Sverige. Så vi började tidigt ta hand om varandra och torka varandras tårar.....

Redan i medlemsutskick i slutet av 1976 varnades det för användning av poppers och i april 1980 låg det med en A4-sida med rubriken ”Varför snackas det så mycket om gulstoft nuförtiden?” med uppmaning att vaccinera sig. I vår medlemstidning Tomsson* nr 2/1983 fanns en artikel med rubriken ”Det kan gälla Ditt liv!” från den då (1982) nybildade Venhälsan på SÖS. Sedan användes Tomsson regelbundet för att nå ut till medlemmarna med information allteftersom krisen utvecklades via hepatit, amöbor, syfilis och *gay bowl syndrome* till att HIV (HTLV 3) och AIDS blev allmänt känt. Inte minst ansågs det viktigt att nå ut med information om smittovägar och hur man skulle kunna ha säkrare sex, ett begrepp som uppstod vid denna tid. Information och öppenhet var de främsta vapnen mot den moralpanik som samhället drabbades av.

Av rädsla för att bli registrerad som homosexuell, vilket SBL (Statens Bakteriologiska Laboratorium) faktiskt gjorde ett tag på den tiden, var hs män obenäpna att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar och motståndet växte sig än starkare när AIDS senare utvecklades, bl.a. eftersom inget botemedel fanns. I USA hade man på tidigt 70-tal erfarit att om man erbjöd hs män tester som sköttes av sjukvårdskunniga hs



* Första numret av Tomsson kom ut 1981.

** ”Meningen var att göra en pilotstudie för att se hur läget var i Sverige. --- Det blev lyckat och vi fick väldigt mycket ut av det i form av data över läget. Det speglade egentligen exakt vad som hände i USA”, berättade Geo v K. Man fann att 10 % hade syfilis och över 50 % tecken på genomgången hepatit B. Det var genom senare testning av dessa blodprover, som sparades, det gick att konstatera att HIV kom till Stockholm 1979.

män fick man denna målgrupp att verkligen komma till provtagning.

På Viking Sauna fanns ”snoppkollen” 1978/79, ett pilotprojekt som utgick från Hud & Ven på SÖS. Man testade hepatit-B, syfilis, gonorré och klamydia under några år.** I början på 80-talet bildades en hs läkargrupp i Stockholm i nära anknytning till RFSL och när Venhälsan växte fram ur den gruppen 1982, samarbetade SLM aktivt med den. Samarbetet bedrevs också med RFSL. (Liknande initiativ förekom även på andra platser.) ”Posithiva gruppen” bildades 1985 och hade sitt första möte i våra lokaler på Gåsgränd med många från SLM som medlemmar. Det blev därför naturligt för SLM att stödja verksamheten och när senare World Aids Day grundades, anordnade vi – och gör så än idag – särskilda insamlingar (extra entréer på discot, auktioner, lotterier, etc.) för att stödja PH-gruppen. De senaste åren har insamlingarna gått till HIVIS-projektet på Södersjukhuset – ett internationellt forskningsprojekt med syfte att utveckla ett vaccin mot HIV.

Ryktet att SLM Stockholm skulle vara en renodlad sexklubb har alltid funnits och för ”att ta tjuren vid hornen” togs tidigt på 80-talet kontakt med smittskyddsläkaren och anordnades möten med denne i våra lokaler, särskilt sedan några anmälningar kommit in om att SLM genom sin verksamhet medverkade till att sprida AIDS. En medveten strategi under dessa svåra år var att vara öppen med sin sexualitet och de sexuella praktiker man

ägnade sig åt, att inte vara fördömande och inte rekommendera sexuell avhållsamhet som enda lösningen. Öppenheten visade sig vara ett effektivt vapen mot fördomar, falska rykten och rädsla.

I denna ”veva” uppstod säkrare-sex-partyn för hs män västvärlden över. Den enkla filosofin var – och är – att sexualdriften är så stark att människan ägnar sig åt sex även om det är riskfyllt. Om man erbjuder träffställen eller tillfällen till sex som har ”inbyggd” social kontroll mot osäker sex, vilket säkrare-sexpartyn/kvällar har eftersom kontakterna och sexet sker öppet inför andra, förebygger man mycket av den smittspridning som sker om kontakterna skulle ske i det fördolda och vara helt anonyma, som t.ex. i parker. Fri tillgång till kondomer är också en viktig ”ingrediens”. En extra krydda i sammanhanget är att många blir upphetsade av att andra tittar på och man visar gärna upp sig när man själv har sex. Många gillar också att vara betraktare. I samband med sådana träffar/partyn kan man dessutom nå ut med information till personer som man annars inte skulle komma i kontakt med och även erbjuda gratis provtagning och medicinsk konsultation.



I samband med 4:e Internationella World Aids Conference, som hölls i Stockholm i juni 1988, med 7000 delegater från 125 länder och 1000-talet journalister, anordnades Sveriges första gay Jack-Off-Party. Det var ett initiativ från en holländsk JO-grupp, ”Wank” (som var en del av en rörelse där syftet var att utveckla jack-off-partyn som säkrare-sex-alternativ), som tillsammans med Venhälsan var arrangörer och SLM stod för klubblokalen på Gåsgränd. ”Tillställningen blev mycket lyckad och ett 60-tal tillfredsställda besökare krävde ett snart upprepande. Stämningen var varm och vänlig, sexet häftigt och säkert!” stod det refererat i vår medlemstidning Tomsson 3/88.

Senare ställde vi också upp med lokalen för säkrare-sex-partyn i samband med HS Frigörelseveckor och någon mer gång under årens lopp. Dessa träffar skedde i regi av RFSL:s HIV-kansli, som också tidigt var en samarbetspartner.

Landstinget förebygger Aids, LAFA, blev

också en samarbetspartner när samhället så småningom började organisera sina åtgärder mer konsekvent och aktivt. Vi fick gratis kondomer och glidmedel och (alltför ”snällt”) informationsmaterial. Samarbetet var inte helt smärtfritt, eftersom vi var alltför öppna för deras tjänstemän, men inte heller utan rent humoristiska vändningar och inslag.

Ingemar T beskriver tillkomsten av vår egen säkrare-sex-broschyr:

På AGM i Hamburg* 1991

presenterade den schweiziska klubben Loge 70 sin broschyr *Safer Sex für Ledermänner*. Broschyren, som förbjöds av de schweiziska myndigheterna, var djärv, rakt på sak och vi tog med den hem fast beslutna att översätta och distribuera den till våra medlemmar i SLM Stockholm. Så kom ett mångårigt, slitsamt arbete att ta sin början. Ingen trodde på framgång för detta projekt som dock ändade i all sin lycka 1997 och i *MasterPiece* (SLM Oslos tidskrift) beskrevs som ”Den flotteste brosjyren om safe-sex som er gitt ut i Skandinavien...”.

I samarbete med Venhälsan, RFSL:s HIV-kansli och Folkliandvården Huddinge Sjukhus formulerade vi de texter som skulle ingå i broschyren. Och vi skrev... och skrev om... Varje mening granskades av arbetsgruppens argusögon: Vad ville vi säga? Hur skulle det komma att uppfattas? I det kaos som HIV-viruset skapat ville vi med kunskap om faran visa att vi med fantasins hjälp kan njuta av vår sexualitet på ett sätt som innebär låg eller ingen risk för att HIV sprids. Och vi skrev... och skrev om... och till slut: Vi hade ett resultat!

Texten låg där färdig – men vi hade inga bilder! Vi hade fått lov att använda det bildmaterial som Loge 70 tagit fram till sin broschyr. Detta material hade dock försvunnit och ingen visste var det fanns... Så bestämde vi oss för att göra våra egna bilder. Jon Voss föreslog att vi skulle kontakta Elisabeth Ohlson.

* ECMC:s årsmöte





FOTO: ELISABETH OHLSON (alla bilder på denna sida)

Elisabeth var mitt uppe i sitt arbete med *Ecce Homo*, men ville gärna göra bilderna till vår broschyr och senare har hon kommenterat vårt samarbete: "När jag läste manus så rodnade jag... Och insåg att här måste jag ta andra typer av bilder; inte illustrera texten rakt av. Det började lite

tveksamt med ett par killar som ställde upp men sedan växte förtroendet och allt fler kom och ville vara med. När jag var färdig med jobbet, körde vi



vidare av bara farten och tog fler bilder. Det blev så småningom utställningen på [Galleri] K." (*Läderbögar*—En utställning av fotografen Elisabeth Ohlson). Samarbetet med Elisabeth var helt fantastisk. Med ett fördomsfritt öga såg hon människan där i läderkulturen och de bilder som finns i originalbroschyren bär den varma sensualism som vi var måna om att förmedla.

Så långt komma i skapelseprocessen blev vi varse den ekonomiska "detaljen". Kassören snörpte på mun och pratade tryckkostnader – "tja, det skulle väl kanske kunna gå... hum, hum... ". Men varför inte söka bidrag hos kommunen? Sagt! – vi gjorde det! Kanske inte så mycket för pengarnas skull som för att provocera, ge tillbaks en smula och säga att vi kan själva. Våra erfarenheter

av myndigheter under de första åren på Wollmar Yx var inte goda. – Och det tog hus i... Dagens Nyheter skrev den 29 maj 1996 "... informationsbroschyren 'säkert sex för lädermän' blev en alltför het fråga för socialnämndens politiker i Stadshuset under gårdagen." Ledamöterna ansåg frågan alltför "magstark" och bordlade frågan. Aftonbladet skickade en taxi för att hämta mitt (Ingemar T:s) enda ex av den danska upplagan och skrev den 30 maj 1996: "Homosexbroschyr stoppas?" och illustrerade artikeln med en bild ur den danska broschyren. Broschyren kom åter med taxi... Kanske påverkades politikerna av tidningskriverierna, för – fan tro 't – men vi fick så småningom ett bidrag om 45 000 kr.

Vår självkänsla har naturligtvis givit avtryck i det arbete som vi alla lagt ner på olika områden i föreningen. Det må gälla lokalbyggnationer, vardagsarbetet nere på klubben, solidaritetsarbetet med Spanner-saken i England, bildandet av paraplyorganisationen Top of Europe etc. etc., allt utfört i den anda som är kännetecknande för läderkulturen och kan sammanfattas i de ord som kom att bli de sista i *Säkrare-sex-broschyren*: Var tuff, kåt och säker!

Broschyren fick nytryckas och kom ut i en andra omarbetad upplaga. Den finns kvar och delas ut än idag. En fortsättning på tidiga säkrare-sex-aktiviteter är våra egna, månatliga naken-kvällar (naken-sektionen), som grundades lite senare och fortfarande består och är den mest besökta av våra sektionsträffar. Ett stående inslag idag är också de "Statuspubar", som Venhälsan står för och som äger rum på klubben en gång i månaden i samband med våra vanliga onsdagspubar. Där man kan testa sig och få medicinsk och viss psykosocial rådgivning gratis.

IT och JF
med benägen
granskning
av Anders B
och Göran B
på Venhälsan,
Södersjuk-
huset, SÖS





Baltic Battle

2015



MAIN BATTLE
2015.09.19 | 22.00-03.00



SLAKTHUSET
Slakthusgatan 6, T-Globen



Men only. Dresscode applies.

Tickets: 150 sek, (SLM FULL YEAR & ECMC), 250 sek, (others/pre-purchase), 300 sek, (at the door)
Online tickets & more information: www.balticbattle.se

Denna Jubileums-Tomsson har framställts som en del av SLM Stockholm:s 40-års jubileum, efter en idé inom klubbens ADH-grupp (Arkiv, Dokumentation, Historia).
Förutom till ADH-gruppen riktas särskilda tack till Anders B, Göran B, Per E, Erik L, Elisabeth O W, Ingemar T, Erik S och Leif T för värdefulla råd, textbidrag, bilder, faktagranskning och korrekturläsning.
Huvudredaktör och layout: Johan F

© 2015 SLM Stockholm

Haninge Tryckeri AB 2015



PHOTO: HELMUTSKE / GADGET



SLM Stockholm – Scandinavian Leather Men

Wollmar Yxkullsgatan 18, 118 50 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 - 643 31 00
www.slmstockholm.se | info@slmstockholm.se

© 2015 SLM Stockholm